

Onze honden horen bij onze familie. We hebben altijd gezegd "wij doen niet aan herplaatsing". Degenen die wij als pup gekocht hebben wilden we graag hebben, horen bij ons. Degenen die via een andere weg bij ons terecht gekomen zijn (adoptie) hebben vaak al wat meegemaakt, die horen ook bij ons. Eigengefokte puppen horen natuurlijk ook bij ons en bij hun moeder. Maar..... op een gegeven moment is +10 wel veel en is het niet zo dat een hond het bij ons per sé beter heeft. Voor sommige honden is het best fijn om niet alle aandacht te hoeven delen en om lekker in je eentje overal mee naar toe te kunnen. Denk jij of denken jullie een van onze honden dit te kunnen bieden? Maak eens een afspraak en kom eens langs om kennis te maken. We hebben zeker geen lijst met herplaatshonden in ons hoofd, er hoeft er niet een weg, maar misschien is de klik zo goed dat er eentje mag verhuizen.



